



O goede en allerbarmhartigste Jesus aanzie mij hier voor uwe voeten nedergekniel. Ik bid en smeeK U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen, alsook een waar leedwezen over mijne zonden, en het vast voornemen van mij te beteren; terzelver tijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jesus hetgeen U reeds de propheet David van U zelve deed zeggen: „Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld.“ (Ps. 21. v 17 en 18).