

De ouderdom is eene eerekroon als hij op den  
weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.

Prov. XII. 31.

BID VOOR  DE ZIEL

van den Heer

CHARLES ROMAN

Echtgenoot van

HENRICA DE CLERCQ

geboren te St-Blasius-Boucle den  
1 April 1809 en godvruchtig overleden  
te Elst den 10 Maart 1892

*Voorzien van de HH. Sakramenten.*

Heden is de mensch, morgen komt hij niet te voor-  
schijn, daarom zalig is hij, die altijd het uur zijner  
dood voor oogen heeft, en zich tot het sterven dagelijks  
bereid maakt.

H. Thom.

Den weg der waarheid, heb ik verkozen; uwe beve-  
len, o Heer, heb ik niet vergeten: maar ik heb den weg  
uwer geboden moedig bewandeld.

Psal. CXVIII.

Dit is mijne eer, en mijn geweten getuigt het, dat ik  
in de eenvoudigheid des harten, en een rechtzinnig ge-  
moed voor God, en in zijne genade, met u in dezen wereld  
verkeerd heb.

Paul. II Ad. Tor I v. 12.

Lieve Kinderen, dient den Heer in waarheid... eert  
uwe Moeder alle dagen haars levens en bemind elkan-  
deren. Vlucht het kwaad en doet het goed, en de Heer  
van vrede zal met u zijn. Verlaat mij niet tot dat gij  
mij door uwe gebeden gebracht hebt tot den berg des  
Heeren, waar het leven eeuwig is, zonder droefheid,  
zonder pijn.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn  
zaligheid.

300 dagen af)

R. I. P.