

De ... on is va ... allen wij hebben
geene moeder me...

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

ODILE ROMAN

Weduwe van

Mijnheer CHARLES-LOUIS MANSSENS

geboren te Elst den 23 November 1862

en onverwachts overleden te Gent

den 13 Juni 1924

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Heer, gij hebt van de aarde weggenomen hetgeen ons het duurbaarste was, en deze die ons geluk uitmaakte is verdwenen als eene schaduw.

Ellendige dagen en smartvolle nachten zijn mij te beurt gevallen... ik heb rondgezien en geene hulpmiddelen gevonden: ik heb gezocht en niemand kon mij helpen... maar ik heb mijn betrouwen op U gesteld, o Heer! ik heb gezegd: Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen... Vader, dat niet mijn wil maar Uw Wil geschiede!

Zij heeft haar huis wel bestierd en heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

Vaartwel, beminde kinderen, ik verlaat U in de vrees des Heeren; volherdt in dezelve, ik ga met verlangen tot God en beveel U in zijne genade, volbrengt hetgeen gij van mij geleerd en gezien hebt en de God van vrede zal met U zijn denkt aan hetgeen ik geleden en de zorg die ik voor U gehad heb.

Barmhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. & 7 quadr.