

Zooals het den Heer belaagd heeft, zoo is het geschied ; dat Zijn naam zij gebenedijd. Job. 1-21



Ter Zaliger gedachtenis

VAN

**CELESTE ROMEYNS**

echtgenoot van

**OSCAR LOTERMAN**

geboren te Elst,

den 25 October 1896, aldaar godvruchtig overleden

den 4 Mei 1921.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

---

Onze roem is de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid des harten en rechtzinnigheid voor God's oogen, en niet volgens de menschelijke wijsheid in deze wereld geleefd hebben.

Bitter veel heeft zij geleden, droeve dagen en elendige nachten geteld, maar zij onderwierp zich volkomen aan den H. Wil des Heeren.

Wat zijn zij gelukkig die uwen naam aanroepen, o Maria; de dood kan hen niet verschrikken. H. Bo.

Zeer lieve echtgenoot en Kinderen, ik ben aan uwe oogen ontrukkt, maar niet aan de liefde van uw hart. Nu zijt gij in droefheid; maar ik zal u wederzien en gij zult u verblijden en niemand zal u uwe blijdschap nog ontnemen.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.  
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I P.