

Het is een heilige en zalige gedachte voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden ontslagen worden. (Matth. 12, 46.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

MICHEL-ADOLF ROMEYNS

zoon van

Mijnheer Remi-Alfons en

Mevrouw Anne-Maria STEVENA

Geboren te St Maria-Audenhove den 10 October 1924 en er laffelijk afgeschoten den 3 September 1944 gezalfd met het H. Oliesel.

Onze harten zijn met rouw en droefheid vervuld want we hebben een zoon verloren die onze troost en onze vreugde was. Doch zijn zoete gedenken blijft onuitwischaar in ons geheugen geprent tot we door den dood weder met hem zullen vereenigd zijn in den Hemel

Heer, Gij hebt als een stormwind deze weggerukt die ons zoo dierbaar was; doch niet onze Wil, maar de Uwe geschiedel! Wij vragen en smeeken U dan deemoedig, o Goede God Wien het eigen is altijd te ontfermen en te sparen voor de ziel van uwen dienaar Michel, die Gij heden uit deze wereld hebt laten verscheiden; lever haar niet over in de handen van den vijand en wil haar niet tot het einde toe vergeten, maar laat haar door de H. H. Engelen opnemen en naar het Hemelsch Vaderland voeren, opdat zij, daar ze in U gehoopt en geloofd heeft, de Eeuwige Vreugde genieete... (H. Mis begrafenis.)

Teerbeminde Ouders en Broeder, een zee van pijnlijke smart overstelpt uw gemoed in deze vreugdevolle dagen, doch zoekt uw troost alleen bij den Goeden God. Ik dank u voor uwe grenzenlooze liefde. Een enkele dienst durf ik u nog vragen: bidt veel, veel voor mij.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
bid voor ons,

Sott. dr. «De Beiaard». J. Eeckhout S.M. Oudenhove