



O GOEDE EN ALLERZOETSTE JESUS,  
 ZIE MI HIER VOOR UW VOETEN NEDERGEKNIELD  
 IN BID EN SMEEK U MET DE GROOTSTE VURIGHEID  
 VAN MIJN GEEST, DAT GY U GEWAARDIGT IN MIJN  
 HART TE DRUKKEN LEVENDIGE GEVOELENS VAN  
 GELOOF, HOOP EN LIEFDE ALSOOK EEN WAAR  
 BEROUW OVER MIJN ZONDEN EN EEN VAST VOORNĒ  
 MEN MIJ TE BETEREN; TERWIJL IK MET GROOTE  
 AANDOENING BIJ MIJ ZELF OVERWĒEGEN IN DEN GEEST  
 AANSCHOUW UWE VUF WONDEN, HEBBENDE VOOR  
 OOGEN HETGEEN DE PROFEET DAVID VAN U ZEGDE,  
 O GOEDE JESUS: "ZIJ HEBBEN MIJN HANDEN EN VOETEN  
 DOORBOORD EN AL MIJN BEENDEREN GETELD."