

Niemand kent de schikkingen van Gods voorzienigheid.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ROBERT ROMEYNS

zoon van

Jan-Baptist en Emilie LABÉE

geboren te Nederbrakel, den 25 November 1901
en godvruchtig overleden te Elst den 3 October 1941
versterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van Confrerie H. Hart en Apostolaat des gebeds.

De Kerk zingt in haar liturgie bij het ontvangen van het stoffelijk overschot van den betreurde overledene: Heiligen Gods, komt hem ter hulp. Engelen des Heeren, komt hem te gemoet. Ontvangt zijne ziel en stelt hem voor het aanschijn der Allerhoogsten. En vriendenarmen dragen hem boven de vergaderde geloovigen evenals men een strijder uit het slagveld draagt, gewonden in 't vaandel waaronder en waarvoor hij gevallen is... uit het strijdperk dezen wereld. Werkzaamheid, goedheid en liefde tot zijn ouders kenmerkten dezen overledene, daarom zal God hem in genade ontvangen.

Duurbare ouders, broeders, zuster, bloedverwanten en vrienden, mijn vroegtijdig afsterven heeft ten zeerste uw hert bedroefd, doch zegenen wij in alles den heiligen wil van God: is het pijnlijk aldus op aarde gescheiden te zijn, zooveel te blijder zal het wederzien zijn in den hemel. Vergeet mij niet in uwe goede gebeden.

H. Hert van Jezus wees mijn toevlucht.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.