

Zij heeft geleefd in eenvoud en zachtmoedigheid.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie Judith SCHEERLINCK

Echtgenote van Mijnheer François Van Oudenhove

geboren te Nederhasselt den 27 Augustus 1888 en
zeer godvruchtig te St. Lievens-Essche overleden den
15 Februari 1949 gesterkt met de troostmiddelen on-
zer Moeder de H. Kerk.

Een langdurige ziekte maakte een einde aan het
leven van deze goede moeder.

Geaten, berustend heeft zij de smarten van het
ziekzijn gedragen en dat mogen wij een heldendaad
noemen die de goede God in Zijnen hemel rijkelijk
zal belonen.

En wat nog schoner is: onder al haar lijden bleef
zij vrouw en moeder, aldoor bezorgd voor man en
kinderen. Met recht zijn daarom alle bedroefd om-
dat met haar zoveel uit hun leven is heengegaan.

Ach, uw liefde, uw zorgen, uw gediensigheden blij-
ven voor altijd in ons hart geschreven. En het enige
wat ons met de dood verzoent, is het heilig Geloof,
dat voor al uw lijden Gods eeuwige Licht uw ziel
omstraalt.

Beste man, lieve kinderen heb dank voor de tede-
re zorgen me besteed. Bemint boven alles God, uwen
Schepper en Rechter uw oneindig Loon in de geluk-
kige eeuwigheid. Bemint ook elkander met een
trouwe liefde, waarin ik u ben voor gegaan.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)