

De dood is de overgang van den arbeid tot de rust  
van het gevaar tot de veiligheid van het lijden tot de  
bevrijding van de ballingschap tot het vaderland

H. Ber

†

BID VOOR DE ZIEL

van

RENÉ SCHIETECATTE

zoon van

Prosper en Romanie Dobijn

geboren te St. Blasius-Beekel den 8 October 1914  
en godvruchtig overleden te Gent (Refuge)  
den 19 Juni 1939.

gesterkt door de HH Sacramenten der sterfenden

Noch de kunst der geneesheeren, noch de zorgen  
zijner ouders, noch de gebeden van vrienden en  
kennissen hebben hem kunnen helpen.

De Heer riep hem en hij heeft zich onderworpen  
aan de besluiten zijner Voorzienigheid.

René was een goede jongen, die den arbeid be-  
minde, altijd bereid om iedereen te helpen en ver-  
vulde zeer wel zijne plichten van christen menach.

Duurbare Ouders, Grootmoeder, Broers en Zusters,  
weent niet als dezen die geene hoop hebben. Onze  
scheiding is maar tijdelijk, ik verlaat dit ware wonen-  
dal voor het rijk van eeuwige vreugde, en tal u daar  
verwachten.

Gij allen, Bloedverwanten en Vrienden, bidt voor  
mij.

Mijn Jezus barmhartigheid

100 d. afl.

Zoot Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen aflaat

R.

L.

P.

Drukk. C. Melckebeke, Sottegem, Telefoon 111