

Hebt medelijden met mij, gij ten minste die mijne vrienden zijt.

BIJ VOOR  DE ZIEL.

van zaliger

MELANIE SCHIETTEKATTE

Echtgenote van

LOUIS PAEME

geboren te Maarke-Kerkhem

den 16 Maart 1828

en overleden te St-Cornelis-Hoorebeke

den 19 December 1891

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Lieve Kinderen, eert uwen Vader en vergeet de zorgen uwer Moeder niet. Bemint elkanderen, troost u, zijt vereenigd en leeft in vrede en de God van liefde zal onder u wonen.

Beminden Echtgenoot en Kinderen, blijft op mijn graf niet weenen, het hemelsch vaderland is aan ons oog verschenen, blijft aan de deugd getrouw en volgt mijne stappen na, gij ontvangt denzelfden loon, vaartwel, ik wacht u daar. Mijne Kinderen gij zijt nu wel bedroefd, doch vertroost u, want ik zal u wederzien, en alsdan zullen onze herten zich verblijden.

Vertroost u beminden Echtgenoot en lieve Kinderen, onze scheiding zal niet eeuwig zijn, wij zullen elkander wederzien in den Hemel.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne toevlucht.

(300 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.

(300 dag. afl.)

R. I. P.