

Wie den Heer vreest, zal welvaren in het uiterste,
in zijne doodsuur zal hij gezegend worden.

Eecl. I. 13.



Bid voor de ziel van

Mijnheer

Jozef-Pieter **SCHOCKAERT**

echtgenoot van Mevrouw

BERLINDIS DE CUBBER

geboren te Michelbeke,

den 26 September 1841 en aldaar overleden,

den 31 Augusti 1917,

voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

LID VAN 'T GENOOTSCHAP DER XAVERIANEN.

De wet der waarheid was in zijnen mond en de ongerechtigheid was op zijne lippen niet te vinden. Hij droeg de grootste zorg over zijn huisgezin en heeft zijn brood in ledigheid niet geëten. Hij was een voorbeeldige christen, hij was standvastig in zijn geloof, en niets ter wereld was bekwaam om hem zijne godsdienstige oefeningen te doen afwijken.

Gelukkig de mensch die gedurig de dood voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om wel te sterven. Voor dezen mag de dood komen gelijk een dief in den nacht. Thom. a Kemp.

Bemide Echtgenote, de vreugd van uw hert, uw steun voor de toekomst is verdwenen; gij weent en niet zonder reden; nochtans wees niet gelijk dezen die geene hoop hebben; eens zien wij mal-kander weer in 't eeuwig vaderland. I Thes.

En gij, mijne lieve Kinderen, gedenkt uwen vader die zooveel voor U gedaan heeft, bewaart zijne onderrichtingen in uw hert, weest zijne voorbeelden indachtig, dient God al de dagen van uw leven, eerbiedigt uwe moeder, bemint elkander vuriglijk en gij zult gezegend worden.

Zoet hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

Nederbrakel. - Dr W. O. Van Nieuwenhove.