

Zalig die in den Heer sterven, want hunne werken  
volgen hen

Apor. 14:12

† BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER :

# ROGER SCHOLLAERT

zoon van Mijnheer

SIMON en Mevr. ELISA VAN LIERDE

Hij was Lid van den Bond van het H. Hart van den  
H. Franciscus Xaver en andere genootschappen.  
Geboren te Sint-Lievens-Esche, den 18. April 1914.  
Gevangen genomen op 27 Mei 1944 en als Groep-  
commandant der Partizanen als martelaar gestorven  
in het Concentratiekamp van Gusen (Mauthausen).

Roger is de martelrlood voor het Vaderland gestorven  
en met den H. Paulus (2 Tim 4:8) mag hij geruigen:  
« ik heb den goeden strijd gestreden, den loop vol-  
bracht, het geloof bewaard, mij is de kroon der recht-  
vaardigheid weggelegd, welke God allen zal geven, die  
zune komen bethelben » - Ja hij heeft gestreden den  
goeden strijd voor zijn Vorst en Vaderland heeft hij  
gestreden, geleiden en zijn leven geofferd, wy zullen  
nooit vergeten dat schouw voorbeeld dat hij ons heeft  
gegeven, moge de goede God hem zijn offer vergelien.  
Pijnlijk is zyne dood voor zijn Ouders en Familie maar  
tevens troostelijk dat hij als deugdzaame jongeling zijn  
God en Vaderland heeft gediend en bemind. Wy  
weten zegt de H. Paulus (2 Cor 5:1) dat wanneer het  
aardsche huis dat wy thans bewonen zal ontbonden  
worden, God ons een ander gebouw bereid heeft, een  
huis, niet door menschen handen gebouwd, maar een  
eeuwige woning in den hemel.

Duurbare Ouders en beminde Zuster troost u bij het  
overwegen dezer woorden, heb ik up aande geen af-  
scheid van u kunnen nemen, eens hopen wy, zullen  
wy elkander wederzien om niet meer te scheiden en  
gy mijne Vrienden en landgenooten voor uwe vrijheid  
heb ik my geslachtofferd - ik had het geluk niet den dag  
der bevridding te zien, toont my uwe dankbaarheid  
en genegenheid in het gebed.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne zaligheid 300 d all

Druk Oct. Schautteet, Sottegem - Eug. Colaes, Esche