

Gedenkt uwe oversten die U het woord Gods verkondigd hebben; beschouwt het uiteinde huns levens en volgt hun geloof na. (Hebr. 12. 7)

Geboren te Ayeem, den 31 December 1869
Priester gewijd te Gent, den 23 September 1893
Leernar aan St-Josephsgesticht, St-Niklaas 1893-1895
Onderpastoor te Opdorp 1895-1897
" te Waesmunster 1897-1909
" te Moesbeke (Geeraardsb.) 1909-1919
Pastoor te St-Goorix-Audenhove, 14 Aug. 1919-1931
Godvruchtig overleden te Geeraardsbergen, 6 Juli 1931

Deze wiens afsterven wij diep betreuren was onzer allen genegenheid, liefde en hoogachting waardig; het was een eenvoudige godvruchtige, leervolle priester; in al wat hij deed had hij steeds zijne priesterlijke roeping voor oogen; goed doen aan de zielen aan zine zorgen toevertrouwd; met den profeet mag hij van zijn zelve zeggen: "Ik heb mijne schapen geweid, de afgedwaalden opgezocht, de zwakken versterkt, de getrouwen van het kwaad behoed. (Ezech. 34. 15 en 16)

Voor het huis van God en de nederigen en noodlijdende onder zijn volk had hij alles over, wat hij vroeger bezat had hij verkocht om het aan goede werken te besteden en arm volgens de wereld gaat hij nu van hier heen, om te genieten in den Hemel van de vruchten zijner goede werken.

Eene ongeëesbare kwaal kluisterde hem vast sedert maanden op zijn ziekbed en gaf hem gelegenheid om, naar het voorbeeld van den goddelijken Meester, zijne aardsche loopbaan te sluiten door een langdurig lijden welk hij met verduuldigheid en onderwerping aan Gods raadsbesluiten, aanvaardde.

Mijne beminde *Parochianen, Bloedverwanten en Vrienden*, ik ga voort met voor u te bidden in den Hemel; wiest mij wederkeerig indachtig; vaartwel in den Heer, op aarde; tot wederziens in den Hemel. Maria, Koningin der Priesters, bid voor ons. 300 d. afl.