

Zalig is hij, die al in de uur van zijne dood voor
oogen heeft, en die zich dagelijks bereidt om te
sterven. (Navolg. I, 25.)



TOT ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

THERESIA SEGERS

weduwe van den Heer

CHARLES-LOUIS VAN WETTER

geboren te Nederbrakel,

den 14 April 1844 en godvruchtig in den Heer
ontslapen te Segelsem, den 1 Juli 1916.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

LID VAN HET GENOOTSCHAP VAN HET H. HERT.

Deze was de brave huisvrouw van de HH. Schrif-
ten. (Prov. 31, 10.) — Nauwkeurig gaf zij acht op al
wat in haar huis omging en haar brood heeft zij in
ledigheid niet geëten. (Prov. 31, 37.)

Van iedereen werd zij geacht, omdat eene groote
vreeze Gods haar bezielde en niemand sprak van
haar eenig kwaad. (Judith. 8, 8) — Ook werd ze van
God en van de menschen bemind. (Eccl. 45, 1.)

Mijne Geliefde Bloedverwanten, ik smEEK U, bij
Onzen Heere Jezus-Christus..... dat gij mij bijstaat
in uwe gebeden voor mij tot God. (Rom. 15, 30.)

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.