

Eene vrouw die den Heer vreest, die is lofwaardig.
(Prov. 31-30.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VIRGINIE SEGHERS

weduwe van Mijnheer

Leopold-Francies Van Der Donckt

geboren te Elst, den 6 October 1842 en aldaar
godvruchtig overleden den 15 Februari 1922.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

ZIJ WAS LID DER CONFERIE VAN HET H. HERT.



Zij was een verstandige en kloekmoedige vrouw. Zij opende haren mond voor wijsheid, had medelijden met de behoeftigen en gaf nauwkeurig acht op al wat omging in haar huis. (Prov. 31.)

Zij was een teedere Moeder, en de liefde die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde tot God niet uit. (H. Greg. Naz.)

Van jongs af God gevreesd en zijne geboden onderhouden hebbende, bedroefde zij zich niet toen de beproeving haar overviel, maar zij bleef onwankelbaar in den dienst van God, Hem lovende al de dagen van haar leven. (Tob. II. 13, 14.)

Beminde Kinderen, denkt aan mijne zorgen voor u, en bidt voor de rust mijner ziel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde,
(7 j. en 7 quadr. afl.)

Barmhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(7 jar. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.