

O Heer, ik heb bemind den luister van uw  
huis en de plaats uwer glorierijke woning.  
Ps XXV. 8.



GEDACHTENIS  
van Mijnheer  
EMMANUËL SIMOENS,

Echtgenoot van  
SOPHIA DE NUTTE,  
geboren te Nederbrakel den 19 Augusti 1802,  
KOSTER TE SCHENDELBEKE  
sedert Februari 1821,  
en aldaar in den Heer ontslapen  
den 28 November 1869.



O God... Gij waart altijd het voorwerp mijner  
zangen. Vervul nu mijnen mond met uw lof,  
op dat ik uwe heerlijkheid zinge, voor eeuwig  
uwe grootheid verbeffe. Ps. LXX, 6. 8.

Lieve Kinderen, dient den Heer in waarheid.  
— Eert uwe Moeder al de dagen haars levens —  
bemint elkander — zijt vereenigd met hert en  
geest — leeft in vrede, en de God van liefde zal  
met u zijn.

Tob. 44 II Cor. 3. Gen. 48. Esth. 4.  
Weest mij gedachtig in uwe gebeden. Rom.  
Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne  
toevlucht. (300 dagen afluat tevoegelijk aan de  
Zielen des Vagevuurs)

R. I. P.

Sottegem, L. Vekeman.