

Zo is het met de mens, hij wil het goede,
hij gelukt niet, hij is niet sterk genoeg,
hij is nachtblind, de nacht is zijn vijand,
en ruste en is het noodig, zucht hij naar



BID VOOR DE ZIEL VAN

Maria - Theresia - Alice Smet,

echtgenote van

REMI VAN DEN ABEELE

geboren te Haaltert den 19 September 1887 en er
godvruchtig overleden den 9 Jun 1944
versterkt door de H.H. Sacramenten

Bij het veel te vroeg alaferven van deze duurzame
echtgenote en moeder blijft er weersom niets anders
meer over dan het liefst te buigen en spastelijk te
weenen; te overwegen hoe schaars het geluk het
aandeel is op aarde, en vooral zich christelijk te
oonderwerpen aan de oppermacht van God, die be-
schikt over leven en dood.

Wanneer de goede moeder verdwijnt uit het goede
huisgezin is het alaf alles gebroken ligt en dood,
een eindeloze smart doorvaart het hart en alles
schreit van scherpe pijn! Gelukkig de mensch die
verder blikst dan de grenzen van dit aardse dal van
tranen, en zijn troost gaat vinden in den schaduw
van Christus' Kruis.

Bemide Echtgenoot, lieve Kinderen, Broeders, Zus-
ters en Familie blijft me teederlijk voortbeminnen zoo-
als ik zelf u allen heb liefgehad. Leefst allen diep chris-
telijk en besefst dat het blijvend en eeuwig geluk in
lijden wordt gezaaid, met tranen besproeid en in den
dood wordt gewonnen. Wilt steeds bidden voor mij;
dat de heer u allen zegene, inzonderheid mijn kleine
jongste kind en tot gelukkig wederzien.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

300 d. afl.