

Moge de martelaren U opnemen bij uw aankomst in het hemelsch Jeruzalem. (off. overl.)

+

Duurbaar aandenken aan Mijnheer

GASTON STAUTEMAS

zoon van wijlen

Mr. en Mevr. Robert en Mariha LOUWAGE

Geboren te Sottegem, 22 Sept. 1922, en tragisch overleden als politiek gevangene te Neuëngamme (Hamburg), den 28 Maart 1945.

Gaston was jong en vroom, minzaam en gedienschtig voor allen die hem benaderden. Maar vooral beminde hij zijn God en was overgelukkig dat hem de taak werd opgedragen te zorgen voor altaar en kerk.

Hij beminde zijn land en zijn volk, en leed diep omdat hij zo zag in de macht van den vreemde.

Weggesleurd kende hij de wrange pijnen der scheiding en het lichamelijk lijden in ballingschap.

De dood heeft hij niet gevreesd, maar offerde blijmoedig zijn leven voor land en volk. «Groetere liefde dan deze heeft niemand, dan hij die zijn leven geeft voor zijne vrienden» (Jo. XV. 13)

Lieve moeder, ... Vaarwel Troost U. Uw Gaston heeft zijn plicht vervuld.

Eens komt de dag dat Gij fier en verheugd zult zijn Uw zoon geofferd te hebben voor het Vaderland! Dank U, voor al uwe zorgen.

Dierbare zuster en broeders, en familie vergeet mij niet in uwe gebeden en H. Communies. Wees de steun en de vreugde van Moeder.

Ik zal voor U allen bidden, en met Vader en Zusje verwacht ik U hierboven in de eeuwige Vreugde.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Sottegem dr. «De Balaard» Haegeman-Cousy