

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

CELINE STURTEWAGEN

weduwe van Mijnheer

RENÉ KEGELS

Geboren te Elst den 1 Januari 1880
en overleden te Gent (Toevlucht van Maria)
den 20 Augustus 1936

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De Heer heeft haar beproefd zooals het goud dat door het vuur wordt gezuiverd. Grootte pijnen heeft zij geleden in haar lichaam, maar met vreugde des herten heeft zij die verdragen. Midden in haar langdurig lijden verhief zij zoo dikwijls in een vurig gebed haar hart tot God, den Trooster in alle lijden.

Job. Mach. VI 30

Ik heb rond mij gezien en geen hulpmiddelen gevonden... Alles is geschied zooals het den Heer behaagde. Zijn H. Naam zij gebenedijd.

Job.

In haar huisgezin werd zij als eene koningin vereerd, geliefkoosd en verzorgd door de duurzame wezens die haar omringden.

Heer, gedenk uwe dienares naar uw groote barmhartigheid! Indien gij onze ongerechtigheden gadeslaat, Heer, wie zal dan bestaan? Maar bij U is vergeving en ter oorzake van uwe wet betrouwen wij op U. Want bij den Heer is barmhartigheid en overvloedige verlossing.

Ps. XXIX 1-7

Duurbare Kinderen en Bloedverwanten, in den hemel zal ik U beminnen, zooals ik U op aarde liefhad. Daar zien we elkander terug. Bidt voor mij en handelt steeds zooals gij van mij gezien en geleerd hebt, en de vrede des Heeren zal met u zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)