

UW WIL GESCHIEDE.

† ZALIGE GEDACHTENIS VAN †

Mijnheer

PETRUS TEMMERMAN,

echtgenoot van Mevrouw

Alfonsine De Sadeleer

geboren te Burst, de 11 November 1898 en door een
pijnlijk ongeval plotseling aan de liefde der zijnen
ontruikt te Brussel, de 22 Januari 1952.

Lid van den bond van het H. Hart

— —

Hij stierf wel onverwacht, maar wie goed zijn plic-
ten vervult behoeft de dood niet te vrezen, want hij is
altijd tot sterven bereid. Laten wij, die overblijven,
diep in ons de overtuiging prenten, dat alleen een deugd-
zaam leven een waarborg is voor een zalig sterven.

Laten wij hopen dat deze voorbeeldige echtgenoot
en vader, die zijn christelijke plichten altijd met zorg
vervulde en die vrouw en kinderen zo goed hij kon on-
dersteunde en behulpzaam was, de beloning al heeft ont-
vangen, die O. L. Heer heeft weggelegd voor allen die
Hem trouw dienen.

Beminde echtgenote, God vraagt een groot offer
van u, maar draag uw kruis in christelijke berusting.
Een groot geluk duurt zelden lang. 't Is God geweest
die ons in Zijn Goedheid het geluk schonk ons leven sa-
men door te brengen vol liefde en zorgen jarenlang.

Diezelfde goede God oordeelde dat mijn uur ge-
slagen was en Hij roept mij om Hem voortaan eeuwig
te aanschouwen en te genieten in de hemel.

Dierbare kinderen, ik was graag bij u gebleven,
maar ik gehoorzaam gewillig aan Gods stem, die mij
roept. Onthoudt mijn vermaningen, leeft eensgezind on-
der elkaar, doet al uw plichten goed, weest de troost en
de steun van moeder en blijft uw vader dankbaar en
vroom indachtig.

Beste familieleden en vrienden, wilt samen met mijn
dierbaren, bidden voor de rust van mijn ziel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300d. afl.