

De zuivere zielen zullen in den Hemel de eere-  
wacht van den Zaligmaker uitmaken.



Ter godvruchtige nagedachtenis  
van Juffrouw

**Anna - Maria - Apollonia TRUYEN**

dochter van

**PROSPER & PHARAILDE LOTERMAN**

geboren te Elst,

den 28 September 1896 en aldaar zachtjes in den  
Heer ontslapen, den 3 November 1918,  
na ontvangen te hebben al de rechten van  
onze Moeder de H. Kerk.

Lid der Congregatie van Onze Lieve Vrouw Oatervlekt.

Wat zijn mij de bloemen van schoonheid en jeugd?  
De hemel hierboven, aldaar is mijn vreugd!  
Daar word ik door de Englen met rozen getooid.  
En deze verslensen, ontbladeren nooit  
Ik dank U : gij slaat mij in 's levens begin  
Maar voert mij in de armen van Hem Dien ik min!  
Wat schaadt mij het sterven? Oered uit de pijn?  
Het gunt mij voor eeuwig gelukkig te zijn!

Zij heeft al haar betrouwen op Maria gesteld, op  
haar heeft zij al hare hoop gevestigd, verzekerd  
zijnde dat een kind van Maria niet kan verloren  
gaan.

Lieve Vader, lieve Moeder, gij hebt uwe dochter  
niet verloren, gij hebt haar wedergegeven aan God  
die ze U verleend had. Dank voor uwe ontelbare  
zorgen.

Beminde Zusters, bij den troon van het Lam  
Gods, zal ik troost en steun voor U afsmeeken.

Zoet Hart van Jezus, bescherm ons Vaderland.  
Alles voor U, allerheiligst Hert van Jezus.

300 dagen afl.