

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mijnheer

Hector VAN CAENEGEM

echtgenoot van

ELODIE VAN DE WALLE

Veldwachter der Gemeente Sint-Goriks-Oudenhove
sedert 1909

Geboren te Sint-Goriks-Oudenhove, de 15 Juni 1883
en aldaar in de Heer ontslapen de 6 Augustus 1947

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Bond van het H. Hart en van
alle andere Godvruchtige Genootschappen



Al wie Hector gekend heeft, bewonderde niet alleen zijn stoere lichaamskracht, maar ook zijn minzame omgang. Rechtschapen van inborst, wist hij door zijn gullig woord de gemoederen tot stemming te brengen. Plots kwam een moeizame nierziekte de man treffen. Heelkundige behandeling gaf hoop op genezing, doch een longvliesontsteking bracht de hopeloze verwickeling die voor lange tijd hem aan bed en zetel vasthield. Vrouw en dochter gaven hem mid-delerwijl hun beste zorgen met de grootste liefde en met stichtende toewijding.

Hector was beziel met een eenvoudig, welgemeend geloof, zonder veinzerij. Met gelatenheid gaf hij zich over aan de wijze schikkingen der Goddelijke Voorzienigheid die een einde stelde aan het lange lijden en hem opriep tot de hemelse vreugde.

Duurbare Echtgenote, duurzame Kinders, hebt dank voor Uw milde zorgen. Een heuglijke en onvergetelijke gedachte aan U draag ik mee naar de hemeloorden, en honderdvoudig zal ik het U vergelden door mijn nadere bemiddeling bij de Heer.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria wees mijn toevlucht. ! 100 d. afl.