

Gezegend zij de Heilige en Onbevleete Ontvan-
genis der gelukkigste Maagd Maria Moeder Gods.
(300 d. afl. telkens.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Irma Van Cauwenberghe

echtgenoot van Mijnheer

Pieter-Francies De Temmerman

Geboren te Michelbeke,
den 3 Juli 1881 en godvruchtig in den Heer ontslapen
te Elst, den 12 Mei 1916.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Bij allen was zij in achtting, omdat zij den Heer
vreesde en niemand sprak een kwaad woord van
haar. (Judith. VIII.)

Zij was eene kloekmoedige vrouw die gewaakt
heeft op alles wat er in haar huis omging.
(Spreuken 31.)

Zij was eene allerteederste moeder en de liefde
die zij haren echtgenoot en kinderen toedroeg, sloot
de liefde jegens God niet uit. (Greg. Naz.)

Vooraf worden wij gerust gesteld door de goede
voorbeelden die zij gegeven heeft en door de
levendigheid van haar geloof.

Wij herinneren ons hoe godvruchtig zij voor God
leefde, hoe zij haar betrouwen stelde op Onze Lieve
Vrouw van Kerselaere; en hoe zij, die ons eensklaps
ontnomen is door zachtzinnigheid en goedheid
jegens haren echtgenoot en hare kinderen uitmuntte.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dag. afl.)

R. I. P.