

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

ROMANIE VAN CAUWENBERGHE

echtgenoot van

Mijnheer CAMIEL TROSSCHAERT

geboren te St Goofix Audeghove den 7 Mei 1884 en
aldaar godvruchtig overleden den 24 November 1910

versterkt door de H. H. Sakramenten der sterfepaen

Lid der Confrerie van de H. Barbara

Gods voorzichtigheid is oneindig goed en wist wij
moeten ons dan aan dezelfde onderwerpen. Doe hand en
ook ons voorkome

Van hare kinderen en af haet: 1. alid God gevreesd
en zijne geboden onderhouden 2. bedroefde zich niet
in hare kwellingen maar bleef onberberd. God loofde
al de dagen van haar leven. (Job 1 1)

Die den Heer vreest zal gelukkig zijn in zijn laatste en
op den dag zijner dood zal hij gezegend worden.
(Ecc 1 13)

O Maria, onder uwe bescherming neem ik mijn toe-
vlucht, verstoot mij niet in den nood maar verlos mij
van alle gevaren.

Duurbare echtgenoot, troost: 1. God roept mij tot de
eeuwige belooning En gij, duurzame kinderen eert uwen
vader al de dagen van zijn leven. onderhoudt Gods
geboden striktelyk. eens komt de dag dat wij opnieuw
verseenigd worden in den schoonen Hemel om nooit
meer te scheiden. Weest mij indachtig in uwe vurige
gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. aff