

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft. H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Leo VAN DAMME

zoon van wijlen

Marien en Rosalie Vanden Bossche,

geboren te Sint Martens-Lierde, den 11 Mei 1856,
en er godvruchtig overleden den 15 Februari 1940,
Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Een eerekroon zijn de hooge jaren die op den weg der gerechtigheid gevonden worden. Prov.

Hij was een godvreezend man, eenvoudig en ootmoedig van harte, minzaam en vredelievend. Hij was een vurige christen; van jongs af in de congregatie der jongelingen opgenomen, was hij de steun der priesters, en diende tot voorbeeld aan allen door zijn stichtend, christelijk en zuiver leven. Hij kende geen menschelijk opzicht waar het er op aankwam geloof en godsdienst te belijden en te verdedigen.

Hij zag den dood zonder vrees naderen en verlangde om als goede dienaar Gods, in de vreugden zijns Heeren te mogen binnentreden.

Duurbare broeder, bloedverwanten en vrienden, vaartwel! De Heer heeft mij een lange levensbaan verleend, daarom zij zijn heilige Naam gezegend. Dank aan God voor al zijn weldaden, en dank ook aan deze die ons in onzen ouden dag zoo bereidwillig, met zooveel genegenheid en opoffering heeft verzorgd en bijgestaan. Tot wederziens in den hemel, en weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.