

na God, stelde ik

Ik heb droevige nachten gebed en ellendige maanden geteld.



BIDT VOOR DE ZIEL

van

SERAPHINA

VAN DE MAELE,

echtgenoot van

PETRUS VAN DYCKE,

geboren te Maria-Audenhove en aldaar overleden den 29 Maart 1869, in den ouderdom van 41 jaren.

versterkt door de HH. Sakramenten.

De mensch vliegt voorbij als eene schaduwe.

Ps. 38.

Zij was die vrome vrouw (Prov. xxxi.) die.... haar huis bestuurde en zich in alles onberispelijk gedroeg.

Tob. x.

Luistert, mijne kinderen, naar de woorden uwer moeder: Nu dat God mijne ziel heeft ontvangen. (Tob. iv.) vergeet mijne onderrichtingen niet. (Pa. i.) Vergeldt mij, hetgeen ik voor u geleden heb. (EccL. vii. — Tob. iv.) met mij altijd in uwe gebeden indachtig te zijn. (Phil. iv.) Dat de broederlijke liefde onder u heersche, (Rom. xii) en de God van vrede zal met u zijn, (II Cor. XIII) Dan zullen wij ons wederzien in den hemel, (H. Lig.) waar niemand onze vreugd ons zal ontnemen. JOAN. XVI.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met u ruste in vrede. (100 dagen ailaat.)

R. I. P.

Sottegem, L. Vekemans

al mijn betrouwen.

O Maria, in U,