

Wij moeten in het rijk Gods door vele kwellingen
in. (Hand 14, 24.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

Augustien Van De Mergel

Echtgenoot van Mevrouw

HORTENCE DE VLEESCHOUWER

geboren te Elst, den 1 Januari 1853
en aldaar godvruchtig in den Heer ontsiepen
den 17 Januari 1923.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

LID VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

Ontvanger van het Weldadigheidsbureau

Het was een man van geloof, aan den godsdienst
verkleefd, zonder gevelsabel, rondborstig, vreed-
van het kwaad en van jongs af in het goed
geofend. Job etc.

Wie den Heer vreest, zal het welgaan in zijn
uiterste en op den dag van zijn afsterven zal hij in
zegenug zijn.

Hij heeft met volkomene overgeving aan den wil
des Heeren, de bitterheid zijner ziekte geleden, zich
versterkende door deze woorden, die uit den hemel
komen, gelukkig de dooden, die in den Heer
sterven want hunne werken volgen hen.

(Ap c 14.)

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Kinderen, ik
bedank u voor het goed, dat gij mij gedaan hebt. In
den hemel zien wij elkaar weder.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadr. afl.)

Zachtmoedig Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.