

Zalig degenen die in den Heer sterven, van nu af  
zijn zij uiterst gelukkig want hunne goede werken  
volgen hen. Apoc. xiv, 13.

TER ZALIGER † GEDACHTENIS  
van dame

**Maria-Theresia VAN DE MERGEL**

weduwe van Mijnheer

**KAREL LODEWIJK VANDENDRIESSCHE**

geboren te Elst, den 4 November 1818 en godvruchtig  
overleden te Lokeren den 10 April 1905 voorzien  
van al de rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Verstandig, eenvoudig en rechtschapen van hart,  
zachtmoedig en voorzichtig heeft zij een matig en  
vlekkeloos leven geleid... Zij weende om de bedruk-  
ten en hare ziel had medelijden met den arme... Bemind van God en van de menschen is zij waardig van  
eeuwig in de gedachtenis der rechtvaardigen te  
leven. Job. Eccl. Mach.

Volkomen onderworpen aan Gods heiligen wil,  
heeft zij de pijnen des ouderdoms en ziekelijkheid  
met geduld verdragen omdat zij wist dat de christe-  
nen door smart en lijden het hemelrijk moeten bin-  
nentreden

O Maria zonder vlek ontvangen, Gij weet hoezeer  
ik U bemind heb ; in U stel ik dus al mijn betrou-  
wen. H. Alphonsus.

Beweenen wij dan, doch niet overmatig, hare  
dood ; bedanken wij liever God omdat wij zulke moe-  
der gehad hebben of liever omdat wij haar nog heb-  
ben, want alles leeft in God en niets gaat verloren  
van hetgeen tot Hem wederkeert. H. Bern.

Beminde kinderen, gij weet wat ik voor u gedaan  
heb in mijn leven, vergeet mij niet na mijne dood en  
gij bijzonder, mijn zoon, weest mij gedachtig aan  
het altaar des Heeren. H. Augustinus.

*Plechtige Lijkdienst en Uitvaart in de Parochiale  
Kerk, Donderdag 13 April om 9 ure. — Een tweede  
dienst in de kerk der Paters Minderbroeders, Vrijdag  
14 April om 8 ure. — Een derde dienst van het H. Hart  
in de kapel van het Algemeen Godshuis, Zaterdag  
15 April om 7 ure.*

Lokeren, drukk. Vr. Baeyens en Zoon.