

De vrede der ziel in het uur der dood is dikwijls
het begin der belooning van den rechtveerdige.
H. Greg.



Bid voor de ziel van
Mijnheer

FRANCIES VAN DE VYVER

echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE VAN WYMEERSCH

geboren te Michelbeke,
den 12 Maart 1842 en overleden te Segelsem,
den 31 Juli 1917,
voorzien van de HH. Sacramenten.

*Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius en van den Wekelijkschen Kruisweg.*

Met eene volkomene onderwerping aan Gods wil
heeft hij de pijnen zijner langdurige ziekte onder-
staan en eindelijk uitgeput van krachten is hij in
volle rust en vrede gestorven.

Ontferm u mijner, ontferm u mijner, ten minste
mijne vrienden! want de hand des Heeren heeft
mij geraakt. Ps XIX 21.

Mijne duurzame Echtgenoot, Zuster, Broeders,
Bloedverwanten, Vrienden en gij mijne pleegkin-
deren, ik smeeek u door Jezus-Christus onzen Heer
en door de liefde van den H. Geest mij te helpen
door uwe gebeden tot God en tot wederziens in
den Hemel.

Minnelijk Hert van Jezus en Maria, wees mijne
toevlucht. 300 d. afl.

Mijn Jezus barmhertigheid dat zijne ziel bij U
in vrede ruste. 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Nederbrakel. — Drukk. Weduwe O. Van Nieuwenhove,