



ZALIG AANDENKEN  
van ons geliefd Kindje

# Lucien Van Den Berghe

zoontje

van Michel en van Maria van Aubeeck  
geboren te Opbrakel de 13 Juli 1946 en aan  
de liefde zijner ouders ontnomen te Zottegem  
de 4 Januari 1952.

Lid van de H. Kindsheid

't Is God die slaat, 't is God die troost,  
't is God die alles doet.

Lief Kind, wij wisten het niet  
't is God alleen die alles ziet,  
dat gij zó vroeg ging afgeplukt  
geroefd zijn en haast weggerukt!

Hebt Gij het dan, o goede God,  
en ziet ons Kindje gaarne, tot  
dat Gij ons die altijd leeft  
de Hemel en ons Kindje geeft.

G.G.

Lieve Vader en Moeder, zó ineens ga ik  
van U weg en ik zie uw ogen wenen — Ik  
weet dat uw geluk gebroken ligt. Wat ben  
ik blij dat gij in God gelooft en weet dat  
ik gelukkig ben. — In de Hemel blijf ik uw  
Kindje en wacht er op U en zal veel voor  
U bidden.

Lief broertje en zusje, we hielden zoveel  
van elkaar. Weest braaf en wordt de troost  
van Vader en Moeder, God zegene en bewa-  
re U.