

O GOEDE EN ALLER-BARMHARTIGSTE
JEZUS aanzie mij hier
 voor uwe voeten neder-
 geknield. Ik bid en smeeK
 U uit het vurigste mij-
 ner ziel van in mijn hart
 levendige gevoelens van
 Geloof, Hoop en Liefde
 te printen, alsook een
 waar leedwezen over
 mijne zonden en het
 vast voornemen van mij
 te beteren, ter zelve tijd
 aanschouw ik in mijn
 eigen met diepe aan-
 doening en groote droef-
 heid Uwe vijf wonden
 terwijl ik voor mijne
 oogen houde, o goede
 Jezus, hetgeen U reeds
 de profeet David van
 U zelve deed zeggen:
ZIJ HEBBEN MIJNE
HANDEN EN VOETEN
DOORBOORD EN AL
MIJNE BEENDEREN
GETELD. Ps. XXI, 17, 18



Volle aflaat mits de gewone
 voorwaarden voor diegenen
 die dit gebed voor een beeld
 van den gekruisigden Jezus
 zullen bidden met gevoelens
 van godsvrucht en leed-
 wezen.

R. V. NED. 612 BIS EIGENDOM

O MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID!

(100 dagen aflaat)

ZOET HART VAN JEZUS, WEES MIJNE LIEFDE!

(300 dagen aflaat)