

Maria is ons leven in dit ballingschap zij wordt onze
zoetheid in het ure des doods, door ze ons kalm en geluk-
kig te maken. H. Lig.



BIDT VOOR DE ZIEL

van

ROSALIA VAN DEN BOSSCHE

weduwe van

MARINUS VAN DAMME

Lid van het Broederschap der H. Barbara, van O.-L.-V.
van het H. Hart en van den wekelijksche kruisweg.
geboren te St. Martens-Lierde en aldaar overleden den
29 Juni 1902 in den ouderdom van 81 jaren,
Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden



Zij was eenvoudig en oprecht van hart. Job. I.

Gansch haar leven heeft zij in de vrees der Heeren over-
gebracht en voelde eenen altijd durenden afschrik van het
kwaad. Zy boezemde gedurig in het hart harer kinderen
eenen grooten haat tegen de zonden. wekte hun onver-
poost op tot het goed en tot de deugd, wekte hun op om
dikwijls de H. Sakramenten te ontvangen. De Heer noch-
tans die beproefd die Hij bemint, heeft haar gedurende
lange jaren menigvuldige kwellingen overgezonden, wel-
ke zij uit Gods hand met overgeving van zijnen heiligen
wil ontving tot dat zij eindelijk de dood der rechtvaardigen
is gestorven. O mijne beminde kinderen, wil mij daar-
om toch niet vergeten in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jesus. wees mijne liefde 500 d. afl

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 500 d. afl

Men bidde de akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quad.

R. I. P.

Druk. Van Nieuwenhove, Geerardsbergen.