

Mijn roem is deze: de getuigenis van
mijn geweten dat ik in de eenvoudigheid
des herten en de oprechtheid Gods
geleefd heb (2 Cor. I-12)



BID VOOR DE ZIEL

van

Philippina VAN DEN BROECKE

dochter van wijlen

Marcelien en Marie Lobert

geboren te Elst, den 27 Juni 1846 en er
overleden den 14 December 1927.

Versterkt door de HH. Sakramenten der
stervenden. Zij was lid der congregatie
van O. L. Vr. en der Confrerie van het
H Hart.



Den weg des Heeren heb ik gevolgd
zonder er van af te wijken, zijne geboden
heb ik in mijn boezem bewaard.

(Job. 23-21)

De rust der ziel in de uur des doods is het
begin; doorgaans, van de belooning der
rechtveerdigen (H. Greg)

Maria en Jozef komen hunne stervende
kinderen te gemoet en leiden ze ten hemel
(H. Theresia.)

Het is een goed en Zalig gedacht voor
de overledenen te bidden. II March 12-46