

De dood is beter dan een bitter leven; en de eeuwige rust beter dan eene voortdurende ziekelijkheid. Eccle. xxx - 17



Bid voor de ziel van

FRANCIES VAN DEN BROEKE

echtgenoot van

Clementine Van der Snick

geboren te Elst, den 29 Januari 1842 en er overleden den 19 Januari 1910.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.



Hij heeft met verdueligheid de pijnen, welke God hem overzond, verdragen, zich troostende met deze woorden: de Heer kastijdt die Hij bemint.

De beste bereiding tot de dood is eene volkomene onderwerping aan Gods wil.

Hij was van God en van de menschen bemind en zijne gedachtenis blijft in zegen.

Duurbare echtgenoote, lieve kinderen, ik verlaat u, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Doet hetgeen aangenaam is aan God, ik verwacht u allen in den hemel.

Ik smEEK u, mijne vrienden en kennissen, bij onzen Heer Jezus-Christus en bij de lietde des Heiligen Geestes, dat gij mij bijstaat in uwe gebeden voor mij tot God. Rom. xv 20.

Mijn Jezus bERMHERTigheid ! 100 dag. all.

R. I. P.