



Eene eerekroon zijn de hooge jaren, in de  
wegen der gerechtigheid overgebracht.

PROV. XVI.

**BID VOOR DE ZIEL**

van

**JAN BAPTISTE VAN DEN BROEKE,**

**Lid van het Kerk- en Armbestuur**

en van andere

**godvruchtige Broederschappen:**

in den Heer ontslapen te Michelbeke, op  
O. L. Vrouw Lichtmis, (2 Februari 1873)  
in den ouderdom van 81 jaren,  
versterkt door de HH. Sakramenten.

Ik heb aan de armen niet geweigerd niet-  
geen zij begeerden... Het medelijden is van  
mijne kindsheid af met mij opgewassen.  
(JOB XXI) Daarom heeft de Heer tot hem ge-  
zeld: Kom, gezegende mijns Vaders, neem  
bezit van het Koninkrijk dat voor u bereid  
is. Want ik had honger en gij gafst mij eten;  
ik had dorst en gij gafst mij te drinken; ik  
was naakt en gij hebt mij gekleed.

MATTH. XXV.

Deze achtbare man, legde zich van zijne  
eerste jaren toe op de oefening der deug-  
den. Rechtschapen van hart, had hij im-  
mers de vrees des Heeren voor oogen en  
ontweek gestadig de wegen des verderfs.

Wij bevelen U, o Heer, de ziel van uwen  
dienaar **Joannes Baptista**, opdat hij uwe  
barmhertigheid bekomende, vereenigd zij  
aan zijnen Zaligmaker, in wien hij geloofd  
en gehoopt heeft. Amen.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest  
mijne toevlucht. 300 dagen aflaat.