

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Juffrouw

Leonie Van Den Broeke

dochter van wijlen

MARCELIEN & MARIE LOBERT

geboren te Elst,

den 4 November 1853 en aldaar in den Heer
ontslapen, den 16 November 1920,

voorzien van de HH. Sacramenten.

Lid der Confrerie van het H. Hart, het H. Sacrament
en den H. Kruisweg.

Gelukkig dezen die deugdzaam levende, met de grootste verdueligheid de harde beproevingen doorstaan welke God hen overzendt. Zoo was de overledene.

Hetgeen ik geleden heb is voorbij, maar hetgeen ik er van den Heer zal over ontvangen, zal eeuwig duren. H. Aug.

Heer, ik heb groote pijnen in mijn lichaam geleden, maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen uit liefde tot U. H. Paul, Th.

Durbare Familieleden en Vrienden, blijft mij indachtig in uwe gebeden en ik ook zal u indachtig blijven bij den Heer.

Ontsla, o Heer, de ziel van uwe dienares Leonie, opdat zij gescheiden van de wereld, bij U leve, en al wat zij, uit menschelijke krankheid misdaan heeft, het weze haar door uwe allerbermhartigste goedheid vergeven. Door Christus onzen Heer. Amen.

Office der overledenen.

Mijn Jezus, bermhertigheid! 300 d. a.

A. V. D. Driessche-De Vleeschouwer, Nederbrakel