

† BID VOOR DE ZIEL †  
van Mjnheer

# THEOFIEL VANDEN BROEKE

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

MATHILDE DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

ELODIE KWEMBEKE

geboren te Elst den 30 Maart 1856 en aldaar  
godvruchtig overleden den 15 Februari 1946.

Versterkt door de H. H. Sakramenten,

Oud Gemeenteraadslid - Oud-Voorzitter van de  
Commissie van Openbaren Onderstand.

Vereerd met het Landbouweereteeken van eerste Klas  
Lid van de Confrerie van het H. Hart, en H. Sacrament  
en andere godvruchtige genootschappen.

De ouderdom van de rechtvaardige is eerbiedwaardig  
niet om de lange jaren maar omdat hij bekroond is met  
deugden en verdiensten. (Hugo)

De rechtvaardige vreest den dood niet, omdat hij weet  
dat de dood een einde stelt aan het vergankelike van dit  
leven en een begin is van een beter leven. (H. Bern.)

Zijn hoogen ouderdom bracht hem de beproeving van  
een langdurige kwelling, doch hij aanvaarde met liefde  
alles wat hem overkwam, men van geloof behield hij  
zijn wonderbare vernuldigheid tot het einde.

Geleid door diepen geest van rechtvaardigheid en liefde  
voor de behoeftigen nam hij met wys beleid in de openbare  
besturen de belangen van iedereen ter harte.

Als hoofd van 't huisgezin waren zyne kinderen het  
voorwerp ziner liefde en bekommernissen, ook waren de-  
zen geurende zyn leven zyn troost en zyn vreugde en  
stervende mocht hij zich over hen verblijden.

Beminde echtgenote, die mij zoo vriendelijk hebt ver-  
zorgd, heb dank.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten  
weent niet, hi dien gij bemint leeft nog slechts het ver-  
gankelike wordt ten grave gedragen, zijn ziel is weerge-  
keerd tot heren Schepfer. Bidt voor mij opdat wij allen  
eens samen vereenigd mogen zijn in den hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid (300 d. afl.)