

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Kamiel Van Den Driessche

Echtgenoot van Mevrouw

ANNA-MARIA FONCKE

geboren te Ste-Maria-Audenhove,
den 15 Juli 1851 en aldaar godvruchtig overleden
den 31 Mei 1919.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was lid der CONGREGATIE VAN DE CHRISTENE MANS
EN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

Die wel geleefd heeft kan niet kwalijk sterven,
want zoo het leven is, is ook de dood. H. Aug.

Hij was een man van geloof, sterk en waakzaam.
Prov. XXX. 1.

Toen de eerbare afgestorvene zijn einde voelde
naderen, vroeg hij zelf om zijne heilige Rechten te
ontvangen. Met slichtende gevoelens van godsvrucht
en betrouwen, alsook met gelatenheid aan den wil
des Heeren, bereidde hij zich tot de dood. Den
laatsten dag zijns levens had hij nogmaals den
zotten troost het Brood der engele te nutten.

Met den H. Paulus, mocht KAMIEL op zijn sterfbed
zeggen: ik heb den goeden strijd gestreden, mijne
loopbaan voltrokken, het geloof bewaard; verders
staat mij te wachten de kroon der gerechtigheid
welke God beloofd heeft aan dezen die Hem
beminnen.

Lieve Echtgenootte treurt niet over mijn afsterven;
onze scheiding is maar van korten duur. En gij
Beminde Kinderen, mijne vreugde en mijne kroon,
eert uwe Moeder al de dagen van haar leven, blijft
vereenigd door de banden der liefde en tot weder-
ziens in den Hemel.

Mijn Jezus bermhertigheid. (100 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7]. en 7 q.)

R. I. P.