

Dit is waarlijk leven, als men leeft gelijk men
begeert te sterven. H. THERESIA.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

MARIA-THERESIA VAN DEN DRIESSCHE

dochter van

Jozef en Ludovica-Francisca Saeytydt

geboren te Elst, den 27 Januari 1827, en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen
den 24 Augusti 1912.

ZIJ WAS LID DER

BROEDERSCHAPPEN VAN 'T H. HERT EN 'T H. SAKRAMENT.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.



Gedurende hare lange ziekte heeft zij moeilijke
dagen en pijnlijke nachten doorstaan; maar 't was
haar een gelegenheid om alles uit te boeten wat zij
kon misdaan hebben uit menschelijke krankheid.

Hare lange levensloop heeft zij doorgebracht in
de vrees des Heeren.

Zij heeft het kwaad gevlucht, de deugd geoefend,
daarom zal de Heer haar genadig zijn.

Heer, heb medelijden met uwe dienares en geef
haar den loon der gelukzaligen.

Bemind zij overal het H. Hert van Jezus.

(100 dag. aflaat).

R.

I.

P.