

Bemind van God en de menschen is zijne
gedachtenis in zegen. Eccl. XIV.



Bid voor de ziel van

Petrus Van den Driessche,

weduwnaar van

Blondina De Temmerman,

lid der Confrerie der HH. Herten
van Jesus en Maria,

geboren te Elst den 11 Mei 1822
en overleden te Sinte-Maria-Hoorebeke
den 16 April 1897,
versterkt door de Heilige Sacramenten.

Hij was een man vol geloof, eenvoudig,
rechtzinnig, godvreezend en vijand van het
kwaad. Job.

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op den
weg der gerechtigheid gevonden worden.
Prov. XVI.

Degene die den Heer vreest, zal vertroosting
vinden op zijn uiterste en gezegend worden op
den dag van zijn sterven. Eccl.

Mijne Dierbaren, vergeet mijne lessen en
mijne voorbeelden niet, en dat uw hart mijne
onderrichtingen beware, Dient den Heer
getrouwelijk en tracht te doen hetgeen Hem
aangenaam is. Thess. 4. Tob.

Bernhertige Jesus geeft de eeuwige rust aan
de ziel van uwen dienaar.

7 jaren en 7 quad. aflat.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.
300 dagen aflat.

R.

I.

P.

.....
Audenaarde, dr. A. Vandendriessche.