

De vrede der ziel in het uur der dood is dikwijls  
het begin der belooning van den rechtveerdige.  
H. Greg.



## Bid voor de Ziel

van

# MARIE - OCTAVIE VAN DEN STEENE

weduwe van

## LEO DE MIL

Lid van de Confrerie van 't H. Hert

Geboren te St-Blasius-Boucle

den 14 April 1849 en godvruchtig overleden  
te Slot den 7 Juli 1910.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

In vrede en gerechtigheid heeft zij gewand-ld.  
God dienende in alle ootmoedigheid al de dagen  
van haar leven. Matth. 2.

Eene moedige vrouw is de kroon van haren  
man. Prov. 11.

Met eene volkomene onderwerping aan Gods  
wil heeft zij de pijnen harer ziekte onderstaan en  
eindelijk uitgeput van krachten, is zij in volle rust  
en vrede gestorven. Sap. III.

Lieve kinderen, houdt altijd in uw geheugen,  
de vermaningen uwer Moeder... Bemint elkandere-  
ren, Blijft altijd in de vrees des Heeren en wand-  
delt altijd in zijne wegen.

Ontfermt u mijner ten minsten gij mijne vrienden!  
want de hand des Heeren heeft mij geraakt.

Akten van geloof, Hoop en Liefde

7 j. et 7 quatrag.

R.

I.

P.