

Het is mij geschied zoo het den Heer bellefde,
de naam des Heeren zij gebenedijd. Job.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI VAN DER DONCKT

Echtgenoot van Mevrouw

CONSTANTIA VAN NEDERVELDE

geboren te St. Cornelius-Hoorebeke, den
14 Januari 1858 en zachtjes in den Heer ontslapen
te Michelbeke (Valkenberg) den 28 November 1923.



Hij was goe dhertig en werkzaam, leef te in eer en
deugd, gescht van eenieder en door de liefde der
zijnen omringd. (H. Franc. Sal.) Onvermoelbare
werker, man van plicht en deugd, werd hij door
elkeen geprezen. Vriendelijk en dienstvaardig,
steeds vroolijk gestemd werd hij door elkeen
bemind.

« Eenvoudig en rechtschapen was hij, God vree-
zend en het kwaad vluchtend ». (Job, I.)

Stipt in het volbrengen van al zijne godsdienstige
plichten, heeft hij jarenlang, in onberispelijken
levenswandel, gelukkig geleefd met zijne echtge-
noote en was voor vrouw en kinderen een voorbeeld
van werkzaamheid en plichtbetrachting. De Heer
nam hem zachtjes weg van deze aarde, om den
eenvoudigen man zijn rijke belooning te laten
erven.

Bemide Echtgenote, duurbare Kinderen en
Bloedverwanten, alles is geschied gelijk het den
Heer heeft behaagd, dat zijn Goddelijke Wil
gebenedijd zij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Genadige Jezus, ontvang hem in 't eeuwig Licht.

R. I. P.