



O Goede en  
aller zoetste Jesus  
zie ik buig mijne  
kniëen in uwe legen-  
woordigheid ik bid en ik  
smeek u met de grootste  
vurigheid van mijnen geest,  
dat gij u gewaardiget in mijn hart  
te drukken, levende gevoelens van  
geloof, hoop, en liefde, een waar berouwe  
over mijne zonden en eenen zeer vasten wil van  
mij te beteren terwijl ik met groote aandoening  
en droefheid bij mij zelven overweeg en in den  
geest aanschouw uwe vijf wonden hebbende voor oog-  
gen het geene de profet David eertijds van u goede  
Jesus uitsprak: Zij hebben mijne handen en voeten  
doorboord en alle mijne beenderen geteld.

Credo Vitam Aeternam