

Gelukkig de christene, wiens ziel door de heilige Sacramenten versterkt, in den Heere sterft.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Doktor VICTOR VAN DER DONCKT

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Sylvie Van der Linden

geboren te Segelsem, den 10 Oogst 1858

en godvruchtig overleden te Ste-Maria-Audenhove,
den 20 Juli 1922,

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was gedurende 37 jaren de verdienstvolle, en plichtbeseffende geneesheer der gemeente, hij was lid van al de godvruchtige genootschappen der parochie en van de Congregatie der "Christen mans". Hij was vereerd met de herinneringsmedalie van Leopold II en met 't burgerlijk kruis van eerste klas.

Wij beweenen in den duurbaren afgestorvene, een goede Echtgenoot, een teedere Vader, een vreedzame Burger en een gewetensvolle Geneesheer.

Zijne echtgenote mocht zich in haar man verheugen, zijne kinderen waren zijne dagelijksche bekommernissen en hunne christelijke opvoeding lag hem nauw ter herte, ook mag hij zich in zijn talrijk kroost verblijden, omdat zij naar zijne lessen luisteren en zijne stichtende voorbeelden van deugdzame vader naleven. Als christene burger was hij vreedzaam van inborst, goed van herte en medelijdend met zijne arme broeders. Als geneesheer wijdde hij zich, tot zelfsoffering toe, aan 't lenigen der menscheijke ziekten en smerten. Ontelbaar zijn diegene die hij door zijn kennis en talent de gezondheid heeft weergeschonken.

Gansch de parochie is in rouw en droefheid, omdat hij niets dan vrienden telde en al goed doende is voorbijgegaan.

In zijne smertvolle ziekte der laatste maanden was hij ten volle overgegeven aan Gods wil en stichtte iedereen door zijne gelatenheid in zijne pijnen.

Lieve echtgenote en kinderen, beweent mijn sterven niet, alhoewel uwe droefheid redelijk ga naar den hemel; bloedverwanten, goede vrienden dezer parochie, bidt voor mijne ziele.