

Gelukkig 't stille dorp, dat zulk bewoner heeft,
Die hem van eer en deugd, het heilig voorbeeld geeft.
Zijn vlekkelooze naam blijft als eene erfenis
Een ware eereschat, die vol van zegen is.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

VAN MIJNHEER

PETRUS VAN DER HAEGEN

WEDUWENAAR VAN DAMB

NATHALIA MARTENS

gedurende meer dan 25 jaar; Voorzitter der Kerkfabriek

Voorzitter van den Armraad,

*Lid van het Broederschap van het H. Sakrament
en van de Confrerie van de H. Barbara.*

*Geboren te Rooborst den 5 Juli 1831 en aldaar
overleden den 22 Oktober 1905.*

Lief aan God en aan de menschen, blijft zijne gedachtenis in zegen. Al die hem kenden, spraken met lof van hem om zijne vrome rechtschapenheid.

Voor den rechtveerdige is er geene dood; zijn afsterven is slechts een overgang tot een beter leven. II. Ephr.

Als vurige christen was hij verkleefd aan den katholieken godsdienst; hij vond zijnen lust in den openbaren eeredienst van God en vooral, als lid van het Broederschap van het Allerheiligste Sakrament, Jesus in de processie te vergezellen.

Gezegend die den staat der noodwendigen en armen begrijpt en dezelve ter hulpe komt, de Heer zal hem genadig zijn in zijn uiterste.

Gij allen, die mij bemind en gekend hebt, bidt voor mij.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (aflaat van 7 jaren en 7 maal 40 dagen, toepasselijk aan de zielen des vagevuurs).

Sottegem, drukk. H. DAELE-PONET, Zwarte Gracht.