

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

CLEMENCE VAN DER LINDEN

dochter van

Francies en van Francisca De Pryck
geboren te Elst,
den 1 September 1863 en er godvruchtig overleden
den 26 Februari 1928.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en der Confrerie
van 't H. Sakrament en van het H. Hart.



O Heer, ik heb langdurige beproevingen en kwellingen in mijn lichaam onderstaan, maar in mijne ziel heb ik ze met vreugde, uit liefde tot U verdragen.
H. Mach.

Van hare kindsheid af, vreesde zij den Heer. Als een ware rechtvaardige heeft zij geleefd uit geloof: zij heeft Gods geboden standvastig onderhouden en zich beoefend in de godvruchtigheid. H. Hier.

De dood is te verkiezen boven een leven vol bitterheden en de eeuwige rust boven eene langdurige ziekte.
EccI. xxx-17.

Ik smeeek u, beminde Bloedverwanten en vrienden, mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 100 d. off'

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

R. I. P.