

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel van

CONSTANTINUS VAN DER LINDEN

echtgenoot van

VICTORINA DE PRYCK

*Lid van de Confreriën van het H. Sacrament,  
H. Hert, van St-Vincentius a Paulo  
en van den Wekeltijkschen Kruisweg.*

Geboren te Elst,  
den 29 Augusti 1838 en aldaar godvruchtig  
overleden, den 17 Juny 1916,  
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en  
week af van het kwaad. Zijn levendig geloof en  
diepe godsvrucht, zijn goedhartig, vriendelijk en  
gedienstig karakter deden hem beminnen van  
God en van de menschen; daarom zal zijne  
gedachtenis in zegening blijven. Job I; H. Bon.

Al zijn werken en streven was voor den hemel.  
Hij deed het goede niet om bij de menschen roem  
te verwerven, maar om aan God aangenaam te zijn  
en Eeuwige Verdiensten te verzamelen.

Dierbare Echtgenoote heb dank voor uwe liefde-  
volle zorgen... Ik heb u bemind op de aarde, ik  
zal u niet vergeten in den Hemel... daar zullen wij  
elkander wederzien.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. a.

R. I. P.