

Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.



BID VOOR DE ZIEL
VAN

IDA VAN DER LINDEN

DOCHTER VAN

Jozef en van Maria-Theresia De Cubber,

Zij was lid van de Congregatie der jonge dochters,
den wekelijkschen Kruisweg, den 3^{en} Regel van Franciscus
en der Confrerie van den H. Antonius.

geboren te Elst

den 8 Mei 1841 en zeer godvruchtig overleden te
Sinte-Maria-Audenhove, den 28 November 1913

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



IDA was eene ware dienstmeid. Zij vervulde al hare plichten met de grootste nauwgezetheid en iedereen loofde haar om hare groote deugden en wijsheid. Op haar betrouwde het hert van hare meesteres, ze lette op den omgang van dat huis en in ledigheid heeft zij haar brood niet geëten.

Wat hare familie en kennissen het meeste gerust stelt, zijn hare goede voorbeelden en de levendigheid van haar geloof, wij herinneren ons haar godvruchtig en heilig leven, hoe zoetaardig en goed ze was jegens hare meesteres.

Een kind van Maria kan niet verloren gaan, Ida was in haar leven een voorbeeldige Congreganiste.

Wij allen die haar gekend hebben, verlaten wij haar niet vooraleer wij hare ziel door onze gebeden in 't eeuwig huis des Heeren geleid hebben.

Beminde Familieleden, troost u en bid voor mij en gij, leden der Congregatie, leeft altijd christelijk, Maria en Jesus zullen in 't uur uwer dood uw troost en steun zijn.

Bid de akte van Geloof, Hoop en Liefde, tot lafenis harer ziel.

7 j. en 7 quatr. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle & Th. Gorller.