

Die den Heer vreest, zal troost vinden op zijn sterfbed en op den dag zijner dood zal hij gezegend worden. Eccl. I. 13.

Bld voor  de Ziel

VAN DEN HEER

JOZEF VAN DER LINDEN

WEDUWENAAR VAN DAME

Catharina VAN DER MEULEN

Schepene der gemeente Elst,
Voorzitter vanden Kerkraad & der Covenanten

Lid der Confrerïën van het H. Sacrament
van het H. Hart en van den wekelijkschen Kruisweg
geboren te Elst den 7 September 1824,
aldaar godvruchtig overleden op 17 Augusti 1904.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

De rechtveerdige sterft gerust, zijne dood is het einde van zijnen arbeid en het begin van een beter leven. Th. a. Kemp. I. 23.

Deze man was een vrome en deugdzaame christen van den goeden ouden stempel; iedereen achtte hem om zijne rondborstige eenvoudigheid, zijne groote godvruchtigheid, zijne rechtschapenheid. Elkeen bewonderde zijne deugdzaamheid. Hij telde slechts vrienden en de edele gevoelens van zijn hert verworven hem de algemeene achting; daarom zal zijne gedachtenis in zegening zijn en lang blijven.

Vaartwel, lieve kinderen, bloedverwanten en vrienden! Gij weet hoe pijnlijk het mij valt u te verlaten; maar weest niet bedroefd gelijk deze die geene hoop hebben, in den hemel zullen wij elkander wederzien; weest mij indachtig in uwe gebeden en gij vooral, mijn zoon, vergeet mij niet aan het Altaar des Heeren.

Mijn Jezus barmhertigheid! (100 dag. afl.)

R.

I.

P.