

Zalig de mensch die de raad der boonen niet volgt
en niet op den weg der zondaren staat. Ps. I. 1.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

PIETER-FRANS VAN DER LINDEN

Echtgenoot van Mevrouw
HORTENCIA VAN DER LINDEN

Schepene der gemeente Elst

Lid van de confrerie van het H. Sacrament, van het H. Hart,
en wekelijkschen Kruisweg.

geboren te Elst

den 27 Oct. 1848, en aldaar godvruchtig overleden
den 20 Februari 1921,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hij was een goed en rechtveerdig man en verwijderde zich van het kwaad. Al zijn wegen waren vreedzaam; daarom was hij van God en de menschen bemind en zijne gedachtenis blijft in zegening bewaard.

Ik heb den Heer altijd voor oogen gehad, daarom zal mijn lichaam rusten met de hoop der verrijzenis.

De vrees des Heeren verblijdt het hert; zij verschaft vreugde en een lang leven; alwie den Heer vreest zal op zijnen sterfdag gezegend worden. Eccl. I. 12.

Het is onmogelijk verloren te gaan, indien men Maria aanroept en hare liefde wint. H. Ansel.

Hij heeft den goeden strijd gestreden, en zijn levensloop voleind standvastig in het geloof, nu draagt hij ten Hemel de kroon der gerechtigheid.

Mijne duurbaren, gij hebt nu wel droefheid, maar wederom zal ik u zien en uw hart zal zich verblijden en uwe blijdschap u nooit meer ontnomen worden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7q. afl.

R. I. P.